

Naturgruppens Vinter Kvartalsbrev



Efter et varmt efterår fyldt med lærerige og spændende oplevelser! Masser af frisk luft og leg! Er vi nu klar til vintermånedernes kommende.

Vi er nu efterhånden ved at have lært hinanden godt at kende, og kan mærke, at vi er blevet en rigtig god Naturgruppe! Hvor alle efterhånden har fået nogle gode relationer og hvor vi



alle kan lege sammen på tværs af gruppen. Det er sådanne værdier, som vi sætter stor pris på, det at børnene lærer at give hinanden plads og give plads till forskelligheder, og sammen oplever at det er skønt at lege med en af sine bedste venner, men at det sandelig også er spændende at lege med andre – det er det vi kalder social kompetence!



Vi har haft travlt med at bygge vores lejr op ude ved Flynder sø, det kræver muskler, udholdenhed og fællesskab at bygge sådan en lejr. Vi skal have trillet store træstammer, *så vi har siddepladser ved bålet*, vi skal have flytte brosten, *så vi kan lave en bålplads*, så skal vi have sat læ hegn op, madpakkehus og værksted, *for vi skal nemlig save og hamre en masse*. Det er hvert år en oplevelse at se hvor meget børnene går til den! Dog er der altid nogle som arbejder hårdere end andre - men sådan er det vel alle steder! Men alle er vældig stolte, når de ser alt det der er blevet bygget.

Vi nyder at være tilbage og gå på oplevelse i naturen ved Flynder sø, som er fyldt med et bakket landskab med heden og skoven. Det er jo en anderledes skov vi har ved Flynder sø, det er nemlig nåleskov og det er godt for den kan give os mere læ, nu i denne tid på året end løvskoven kan i Krabbesholms skov!

Vi vil under "ko drevet" ved præstegården i Estvad, så vi kan komme over på den anden side af Herning, vejen, der er nemlig også en skøn natur og det særlige er, at sidste år opdagede vi at der boede en bæver, så den skal vi helt bestemt hen at se efter igen og om vi er heldige at se bæveren.

Julen står for døren! Jul betyder traditioner, så hold godt øje med årsplanen og tavlen!

Mandag den 5/12 skal vi op og synge Julen ind på Møllegården og pynte deres juletræ. Det er altid hyggeligt at besøge de ældre på Møllegården og dejligt at lærer børnene om, at glæde andre ved vores besøg. Det er nemlig noget som vi snakker med børnene om, det at de ældre mennesker bliver så glade når

vi kommer! Mon ikke også vi får besøg af nisserne igen i år? Det håber vi! Så kommer Nisse Pok og Nisse Line på skift hjem og besøger alle naturbørnene. Det er altid hyggeligt og børnene er vilde med at få besøg af nisserne. Samtidig er det en god læring, når vi til samling hører børnene fortælle om besøget, det støtter den sprogligeudvikling, det at fortælle og hukommelsen for der er jo noget, som børnene skal huske! Endelig styrker det hele gruppens opmærksomhed idet de alle skal være stille og lytte til deres kammerater en sidegevinst er også at det styrker børnenes empati, for de skal lytte til deres kammerater, det skal de for det enkelte barn vil jo også gerne, at når det er deres tur til at fortælle, så vil de gerne, at de andre børn lytter til dem - se alt det er der meget læring i *og en vigtig del af kommunikationen mellem mennesker – lyttetid og talletid! Tænk alt det vi kan lære om hinanden, hvis vi alle giver os god tid til at lytte*



LIDT OM LEGEKUNST OG HVORFOR:

Vi vil være nysgerrige på, hvordan vi kan bruge LEGEKUNST projekt til at styrke det enkelte barns personlige udvikling, altså med afsæt i den: Alsidige personlige udvikling med fokus på udvidelse af barnets erfaringsverden og deltagelses mulighed. Vi vil være nysgerrige på, hvordan vi med et drama forløb kan skabe et læringsmiljø, som kan støtte børnenes engagement gennem eksempelvis at fremme intensiteten i måden børnene deltager i samspil og i aktiviteter på.

Vi er endnu engang rigtig glade for at deltage i et LEGEKUNST projekt. Denne gang har vi delt børnene i to grupper. Det har vi gjort for at give endnu mere plads til det enkelte barn, samt få et indblik i hvordan børnene tør udfolde sig. Vi er nysgerrige på hvordan drama og fortællingen kan give det enkelte barn mere plads i gruppen. Det er spændende og vi oplever at børnene er rigtig glade når Charlotte kommer på besøg.

Vi vil med dette kvartalsbrev ønske jer alle en rigtig glædelig Jul og lykkebringende nytår! Vi siger TAK for det snart gamle år, tak for alle de skønne oplevelser sammen med jeres børn og tak til jer for et godt samarbejde!

Mange hilsner fra Jenny, Krista og Rikke



HUSKER:

- Følg med i årsplanen med vigtige datoer.
- Hjemme sko
- Handsker og gerne ekstra i rygsækken.
- Godt med skiftetøj og husk tjek kasserne i garderoben.
- Vil i gene have nyt skiftetøj med til Flynder sø, så send en pose med os!

Nyd Jule ferien – læs en masse gode historier, spil en masse brætspil det er så godt for børnenes læring og udvikling. Tag jer tid til at lære børnene at skrive deres navne, det er så rart at kunne! Og hvis I skulle kede jer, kan I øve børnene i at tage handsker på selv hi hi!